

jag skulle **inte vilja**

flyga för jag har flugit
så mycket

Om du fick göra precis vad du ville under en enda dag, vad skulle du vilja göra då?

Krystallia Sakellariou har i mer än tio år tagit kontakt med okända människor som hon närmat sig på olika platser, i t ex Sverige, Mexiko, Colombia, USA, Grekland och Turkiet. Ibland har hon stått på ett torg och försökt stanna människor som passerat förbi. Andra gånger har hon sökt upp personer i deras vardag; i skolan, på arbetet, på ett ålderdomshem, på en flyktingförläggning. Alla har fått en och samma fråga som de besvarat där de råkat befinna just då. Många visste med en gång vad de skulle svara, andra hade inte tid att tänka efter, och för några blev frågan början till ett längre samtal.

Idag har Krystallia Sakellariou hundratals möten och svar på frågan registrerade på olika språk, handskrivna på små lappar eller som ljud- och videoupptagningar. Tillsammans bildar de en väv av berättelser i form av korta nedslag i människors liv på olika platser. Utöver de dokumenterade svaren finns också många samtal som aldrig spelats in eller skrivits ner.

I maj 2014 gjorde Krystallia Sakellariou en fortsättning av projektet i Varbergs kommun. Under drygt två veckor reste hon runt i kommunen och sökte upp människor i olika situationer. Några av de platser som hon besökte är Vidhögeskolan, Restaurang La Scala i Veddige, Karl Gustavs bygdegård, Mäshults flyktingförläggning, Apelvikens camping, Varbergs flygklubb. Utifrån denna resa visas nu en videoinstallation på olika platser i kommunen, samtidigt. I videon kan vi följa olika tankar om drömmar, förhoppningar, vardag och verklighet. Många olika världar existerar jämte varandra och idealbilden är hela tiden föränderlig. Det som är dröm för någon kan vara mardröm för någon annan.

Krystallia Sakellariou är född 1977 och uppvuxen i Karl Gustav. Idag är hon bosatt i Göteborg men är också verksam internationellt. 2014 tilldelades hon Konst i Hallands vistelsestipendium till Taiwan och i april 2015 kommer hennes arbete därifrån att visas på Hallands konstmuseum. www.thedreamdayproject.com

En hel dag i pyjamas OM jag bara slapp ha ont Dricka paraplydrinkar vara
ensam *Det har jag varje dag Gå på Liseberg, Skara sommarland och*
Gröna Lund på en och samma dag *vara ledig en dag ATT HA ETT JOBB ATT GÅ*
TILL Jag känner mig ensam. Åka till USA SOVA. Äta frukost i Gambia bara vara.
Vara en världsberömd DJ Att veta att min familj är i säkerhet. En dag som
IDAG *Få träffa min dotter, bara en enda dag. En dag utan barnen jobba i en*
riktig restaurang. *Att någon en dag ska tycka om mig för den jag är Spela i*
landslaget *Antingen när en idé väcks eller När ett stort projekt äntligen är*
ÖVER *att vakna klockan nio utan väckarklocka. En perfekt skoldag och gå på*
restaurang Att solen skiner Det hinner jag inte svara på just nu att KUNNA FLYGA